

# Oorlogsstichting: weinig eergevoel en empathie

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail dan naar [hc.lezers@ad.nl](mailto:hc.lezers@ad.nl). Graag met voor- en achternaam en adresgegevens (niet voor publicatie). Anonieme brieven worden niet geplaatst. Brieven kunnen worden ingekort.

‘Gevallenen Slag om Den Haag verdienen eigen graf’ (26-8). Niet te bevatten dat de Oorlogsgravenstichting niet openstaat voor dit initiatief. Het getuigt van weinig empathie en eergevoel. De verwijzing van de Oorlogsgravenstichting naar de handhaving van het besluit van de nazi's is, in deze tijd, goedkoop en schokkend. Ik hoop dat de nationale en regionale politiek in woord en daad van zich laten horen.

*G.de Jong, Rijswijk*

## Niet onder de indruk van oorlogsgravenstichting

Met instemming en herkenning heb ik uw artikel gelezen. Ik ben 35 jaar aan de Sectie Krijgsgeschiedenis/militaire geschiedenis, inmiddels Instituut voor Militaire Geschiedenis verbonden geweest. Ik ben niet zo onder indruk van de argumentatie van de heer Roel Broer van de Oorlogsgravenstichting. Ik vind dat een ‘bijvoorbeeld-verhaal’ en dan doen we niets. Indien nodig ben ik bereid u assistentie te verlenen.

*E.W. van Popta*

## Herdenk per persoon

Ik ben in 1947 geboren. Ockenburg ken ik van daar voetballen. Tot ik via een collega het boek *De slag om de Residentie* kreeg. Ik ken het inmiddels uit mijn

hoofd, zo vaak heb ik het gelezen. Ik ben daarom geraakt door uw initiatief voor de gevallen. Diegene die nog niet overtuigd zijn, moeten het boek lezen. Je bent dan een paar dagen stil. Doen die herdenking per persoon! Ik wil met alles meewerken om het te realiseren. Ik zal als oud-voorzitter van rksv GDA de club mobiliseren.

*Alexander J. Jos*

## Onjuistheid over wijze van begraven

In het artikel over de wijze van begraven van de gesneuvelden van de ‘Slag om de Residentie’ stond een onjuistheid. Het onderschrift bij mijn foto bevat de zinsnede ‘...en werd bij Seinpostduin uit de lucht geschoten.’ Dat laatste is niet juist. Het vliegtuig dat mijn oom J.M. Uytendoude vloog, was reeds op zee geland en kwam met draaiende motor richting strand. Op dat moment werd het beschoten. Van ‘uit de lucht schieten’ is dus geen sprake. Er is veel aandacht besteed aan het speuren naar de juiste toedracht van het debacle van ‘Operatie Scheveningen’.

Wij hechten aan een juiste weergave van de details, vooral omdat fouten heel snel tot speculatieve verhalen leiden die moeilijk uit het collectieve geheugen zijn te wissen.

*Harm Muis*